

ANTIFA ΑΣΕΝ #4

εφημερίδα τοίχου του Αντιφασιστικού Πυρήνα Αγ.σοφίας-Νόρμαν

/ 19 Φλεβάρη '15 / agsofianorman.squat.gr / ag.sofianorman@gmail.com /

ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ NAZI ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΓΑΖΙ

Όπως κάθε χρόνο, έτοις και φέτος στις 30 γενάρη οι απανταχού φασίστες μαζεύονται για την επέτειο των Ιμίων. Για δλλαρια φορά και επι λημερών της αριστερό-ακροδεξιάς κυβέρνησης, οι φασίστες συνεργάστηκαν με τους μπάτσους και επιτέθηκαν συντονισμένα στην κατάληψη Βύρωνος 3, στην Καβάλα. Αντιγράφουμε εδώ απόσπασμα από το κείμενο που κυκλοφόρησε η ίδια η κατάληψη:

'Κατά τη διάρκεια της φασιστοσύναξης, αντιφασίστες και αντιφασιστριες περιφρουρούσαν το χώρο της Κατάληψης Βύρωνος 3 (περίπου 100 άτομα). Η εκήλωση μπορεί να τελειώσε, αλλά η συνεργασία των μπάτων με τους φασίστες συνεχίστηκε. Λίγο αργότερα, στο κέντρο της πόλης, δημιουργήθηκε ένταση ανάμεσα σε αντιφασίστες και πατριώτες που είχε σαν αποτέλεσμα τις προσαγγείς 2 συντρόφων σε διαφορετικό σημείο. Οι προσαγγείς λίγο αργότερα μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι κατηγορίες βασιστήκαν σε ψευδείς καταθέσεις μεδών της πατριωτικής κινησης Δράμας για υποτιθέμενη ληστεία, άκουον δάκουον 12.000 ευρώ (άλλωστε ποιος πάει σε μια γιορτή μίσους με λιγότερο από 10.000 ευρώ). Άμεσως μετά το περιστατικό, μπάτσοι και φασίστες επιτέθηκαν συντονισμένα στην Κατάληψη Βύρωνος 3 και απωθήθηκαν από την περιφρούρηση της. Η γειτονιά στάθηκε αλληλεγγύνα στην Κατάληψη ζητώντας επιτακτικά από τις διμοιρίες να αποχωρήσουν'.

Την Τρίτη 10/12 το απόγευμα στο Παράρτημα πραγματοποιήθηκε από την ΑΣ65 συγκέντρωση αλληλεγγύης στην κατάληψη Βύρωνος 3 και στους 2 συντρόφους που δικάστηκαν την Πέμπτη 12/2, στην Καβάλα. Το δικαστήριο αναβλήθηκε τελικά για 18 Σεπτεμβρη.



Φωτό από την πόρεια που διοργάνωσε η Αντιφασιστική Συνεννόηση 65 την τρίτη 17/2

Η κυβέρνηση άλλαξε, ο θάνατος παρέμεινε.

Μέσα στο γενικό κλίμα χαράς και "αισιοδοξίας" που έχει πλημμυρίσει τους περισσότερους υπηκόους αυτής της χώρας η αλλαγή της κυβέρνησης, κάποιοι εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους μέσα στα κολαστήρια.

Έτσι την Τρίτη 10/02 έχασε τη ζωή του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας ο Σαγιέντ Μεχντί Αχμπαρί από το

Αφγανιστάν λόγω της μηδενικής ιατρικής περιθαλψής, ενώ την Παρασκευή 13/02 στο ίδιο στρατόπεδο, αυτοκτόνησε ο Μοχάμεντ Ναντίν από το Πακιστάν σαν αποτέλεσμα της απόγνωσης που τον κυρίευσε όταν συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Αμυγδαλέζα για τρίτη φορά. Ακόμη, την Τετάρτη 11 του Φλεβάρη ο 23χρονος Fata Abdul από την Υεμένη, κρεμάστηκε στα κρατήτηρια της διεύθυνσης Αλλοδαπών αντιμετωπίζοντας ψυχολογικά προβλήματα και βρισκόμενος στην απομόνωση για ένα μήνα.

**ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ**

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΚΗ

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ)



Διαβάσαμε στα φιλά των εφημερίδων ότι κρίθηκε ένοχος

21χρονος Σύρος (από το Τριμέλες Έφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου) την παρασκευή 6 φεβρουαρίου, ως ο «κυβερνήτης του σκάφους» που βυθίστηκε πνίγοντας 12 μετανάστες (εννιά παιδιά και τρεις γυναίκες από το Αφγανιστάν) στο Φαρμακονήσι, στις 20 Γενάρη του 2014. Θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 25 ετών και θα δώσει στα ελληνική «δικαιοσύνη» 570.500 ευρώ, ως χρηματικό πρόστιμο.

Τέσσερις σημειώσεις λοιπόν.

1. Σύμφωνα με την λεπτομερή αναφορά του κατηγορούμενου, τα έγγραφα και τις μαρτυρίες των υπόλοιπων μεταναστών που επέβαιναν στο σκάφος, ο Σύρος δεν έφερε καμία ευθύνη, ούτε ήταν υπεύθυνος του σκάφους. Αντίθετα, ήταν ένας από τους υπόλοιπους μετανάστες και ταξίδευε με προορισμό την Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν η ελληνική

δικαιοσύνη τα παραμέρισε επιδεικτικά και προχώρησε στο εγκληματικό έργο της: καταδίκασε και στοίβαξε στις αποθήκες της, άλλον έναν μετανάστη.

2. Η μηνή μείνει να δυστυχώς κοντή, αλλά ας θυμηθούμε τι προσπαθεί να καλύψει το ελληνικό κράτος με αυτή την απόφαση: Τον Ιούλη του '14 το Ναυτοδικείο Πειραιά είχε αποφασίσει να θέσει τη δικογραφία, για το τι πραγματικά έγινε στο Φαρμακονήσι, στο αρχείο. Κι αυτό γιατί; Γιατί οι μετανάστες που επιβίωσαν εκείνη την ημέρα είχαν καταγγείλει τους λιμενικούς ως μόνους υπεύθυνους για τις 12 δολοφονίες: «100 μέτρα πριν φτάσουν στις ελληνικές ακτές, τους εντόπισε σκάφος του λιμενικού και άρχισε να ρυμουλκεί τη βάρκα τους προς την Τουρκία, με μεγάλη ταχύτητα, εν μέσω θαλασσοταραχής. Νερά έμπαιναν διαρκώς μέσα στη βάρκα τους και κάποιοι επιχείρησαν να σκαρφαλώσουν στο σκάφος του λιμενικού. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, οι άνδρες του λιμενικού κλωτσούσαν τη βάρκα, εμποδίζοντάς τους να ανέβουν στο σκάφος. Μάλιστα, ακόμη κι όταν άνθρωποι έπεσαν μέσα στη θάλασσα, ανάμεσά τους και μωρά παιδιά, το λιμενικό δεν τους έδωσε καν σωσίβια και δεν επέτρεπε και στους συγγενείς τους να τους σώσουν. Όταν πια 12 άνθρωποι πνίγονταν στη θάλασσα και η βάρκα που μετέφερε τους υπόλοιπους 16 βυθίζόταν, γεμάτη νερό, οι άνδρες του λιμενικού περισυνέλεξαν τους τελευταίους. Οι λιμενικοί βιντεοσκοπούσαν την επιχείρηση, κατά τη συνήθη τακτική τους. Μόλις όμως οι άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα, έκλεισαν την κάμερα και σταμάτησαν να βιντεοσκοπούν την επιχείρηση...»

3. Στις 12 Μάη του 2014, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, βράβευσε τους λιμενικούς που δολοφόνησαν τους μετανάστες στο Φαρμακονήσι, χαρακτηρίζοντας τους ως «κόδσημα» του Λιμενικού.

4. Και τι έγινε τελικά; Το λιμενικό δολοφόνησε 12 ανθρώπους, το κράτος βράβευσε τους δολοφόνους, έπειτα σταμάτησε την έρευνα (αγνοώντας επιδεικτικά τις μαρτυρίες των διασωθέντων) και καταδίκασε έναν εκ αυτών σε 25 χρόνια φυλακή ως μόνο υπεύθυνο του εγκλήματος.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ.