

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ, ΜΟΝΟ ΕΠΙΜΟΝΗ...

Η σκηνοθετημένη φιάσα που στήθηκε έξω από το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας με τον δήθεν σοκαρισμένο υπουργό Πανούση να δηλώνει πως «δεν ήξερε» δεν μας εντυπωσίασε καθόλου. Οι εξαγγελίες του περί κλεισίματος του στρατοπέδου και δημιουργίας «ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας» δεν κατάφεραν να μας πείσουν, και από όσο ξέρουμε, δεν κατάφεραν να πείσουν ούτε τους ίδιους τους έγκλειστους μετανάστες. Κάτι μας βρωμάει στην υπόθεση «αριστερής» κυβέρνησης με τον νέο υπουργό άμυνας, καθαρό εθνικο-πατριώτη, Καμμένο να ρίχνει στεφάνια πάνω από τα Ίμια και τον Παυλόπουλο για πρόεδρο της δημοκρατίας.

Οι μόνοι που φαίνονται να πείθονται για τις αγαθές και ανθρωπιστικές προθέσεις της νέας κυβέρνησης είναι οι πρώην αγανακτισμένοι και νυν υποστηρικτές της που ξαναπήραν τις πλταίες σαν αποχαινωμένα ζόμπι εθνικής ενότητας, όλοι καλυμμένοι με το γαλανόλευκο πανί της ξεφτίλας.

Αυτοί οι μόνιμοι υπήκοοι που κατέβηκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν τους ψευτο-τσαμπουκάδες των νέων μας σωτήρων εναντίων των «ξένων» που ληυαίνονται τη χώρα. Και χειροκροτούν παρέα με πατριώτες, εθνικιστές και τα αφεντικά τους, λες και όλοι έχουν τον ίδιο εχθρό.

Θα ήταν πολύ καλύτερο αντί όλοι αυτοί οι χειροκροτητές να καταναλώνουν την «αγωνιστικότητα» τους σε παλαμάκια υπέρ μιας αριστερο-ακροδεξιάς κυβέρνησης να παραδειγματιστούν από τους μετανάστες για τους οποίους τόσο συνένοχα αδιαφορούν. Να παραδειγματιστούν από τα ταξικά μας αδέρφια που ακόμα και αν τρώνε σφαίρες από τα αφεντικά τους, ακόμα κι αν στοιβάζονται για μήνες και χρόνια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων, είτε με απεργίες, είτε με εξεγέρσεις, δείχνουν τον δρόμο της εργατικής αντίδρασης και αξιοπρέπειας.

ΟΥΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ

πορεία:

σάββατο 28/2

στις 12:00

στο Παράρτημα

FREEDOM
WE ARE
DIE HERE

ΑΝΤΙΦΑ ΑΣΝ

Αντιφασιστικός Πυρήνας Αγ. Σοφίας-Νόρμαν (πότρα)
antifa.agofianotrasan@gmail.com / antifaasn.wordpress.com