

ΑΝΤΙΦΑ ΑΙΣΝ #5

εφημερίδα τοίχου του Αντιφασιστικού Πυρήνα Αγ.σοφίας-Νόρμαν

/ 19 Μάρτη '15 / antifaasn.wordpress.com / ag.sofianorman@gmail.com /

Εκεί που ο "σώφρονισμός" γίνεται τιμωρία, εκδίκηση και θάνατος.

Δεν έχει τελειωμό η λίστα των νεκρών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και φυλακές, αφού την Κυριακή 15/3 ένας ακόμη κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού έχασε τη ζωή του όταν δεν του παρασχέθηκε η ιατρική βοήθεια που χρειαζόταν.

Όσο η νέα κυβέρνηση και η πλειοψηφία του κόσμου αυτής της χώρας ασχολείται με τους θεαματικούς εθνικούς ψευτο-σομπούκδες ενάντια στην «κακή» ευρώπη, εδώ δίπλα μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους στα κρατητήρια και τα μπουντρούμια της δημοκρατίας.



ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑ ΩΣ ΤΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ, ΛΙΓΕΣ ΒΟΥΡΑΟΥΛΙΕΣ ΔΡΟΜΟΣ

Θυμάστε τη Μανωλάδα; Εκεί που οι γκάνγκστερ - επιστάτες του τσιφλικά Βαγγελάτου χτύπησαν στο ψαχνό τους μετανάστες εργάτες γης που δούλευαν στα χωράφια του όταν πήγαν να του ζητήσουν τα δεδουλευμένα 6 μηνών; Ε, αν η Μανωλάδα έπεφτε λίγο μακριά, τότε η Χαλανδρίτσα Αχαΐας πέφτει κοντά μας, λίγες πιστολιές μόνο.

Η ιστορία ξεκινάει όταν δύο Ρουμάνοι εργάτες σε τοπικό πτηνοτροφείο κατήγγειλαν το αφεντικό τους για συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς. Δούλευαν καθημερινά, υπό την απειλή όπλων και διέμεναν κλειδωμένοι σε παράγκες που τους είχε βάλει ενώ τρέφονταν με ότι σκατά τους έδινε. Μάλιστα όταν τόλμαγαν να δυσανασχετήσουν, πυροβολούσε εκφοβιστικά στον αέρα ή κοντά στα πόδια τους με σκοπό να εμπεδώσουν τη μοίρα τους.

Ο εν λόγω νταβατζής δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων. Είχε συλληφθεί το Φεβρουάριο του 2013 γιατί κράταγε μια κοπέλα από τη Ρουμανία παρά τη θέλησή της, για να δουλεύει στο πτηνοτροφείο για 14 ώρες την ημέρα χωρίς κάποιου είδους κέρδος ή ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη. Μαζί της βρέθηκαν άλλοι 6 Ρουμάνοι άντρες εργάτες που δούλευαν υπό το ίδιο καθεστώς.

Απ' ό,τι φαίνεται ο 51χρονος νταβατζής έχει μετατρέψει σε χοντρή μπίζνα το εμπόριο των ανθρώπων από τη Ρουμανία. Τους υπόσχεται το σύγχρονο ελληνικό όνειρο και τους τσουβαλιάζει με το σωρό. Και όπως συμπεραίνουμε, το νώθουν καθημερινά στο πετσί τους με το πιο αποκρουστικό του πρόσωπο. (Το «όνειρο» ντε...!)

Ασθητική ψυχών.

Άγιος Στέφανος



Εδώ δίπλα μας, στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου κρατούνται μεταξύ άλλων και 60 «φιλοξενούμενοι» μετανάστες των οποίων το όριο κράτησης έχει λήξει εδώ και 17 μήνες. Για δεκαεπτά επιπλέον μήνες αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται έγκλειστοι σε μια φυλακή έχοντας διαπράξει το «έγκλημα» να μην έχουν χαρτιά.

Βέβαια το ίδιο το κράτος που τους στερεί τα νομιμοποιητικά έγγραφα είναι το ίδιο που τους κρατάει τόσο καιρό παράνομα φυλακισμένους με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι μετανάστες να ζητούν την απέλασή τους μήπως και γλιτώσουν την κόλαση της φυλακής.

Από την άλλη, όσες ανακοινώσεις και να βγάλει πια η αστεία κυβέρνηση του σύριζα και των ακροδεξιών της ανελ, έχει γίνει πλέον φανερό πως όλα είναι στάχτη στα μάτια και πως δεν πρόκειται να υλοποιήσουν τίποτα από όσα εξαγγέλλουν σχετικά με φυλακές και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Επίσης όσο και να κλαίγονται οι δεσμοφύλακες του Αγίου Στεφάνου για κακές συνθήκες εργασίας να ξέρουν πως το να γίνεις μαντρόσκυλο των αφεντικών είναι ξεκάθαρα δική σου επιλογή. Και καμιά φορά η ζωή των σκύλων είναι και σκυλίσια...

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ 60 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΧΑΡΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΩΡΑ