

ANTIFA ΑΣΝ #6

εφημερίδα του Άντιφασιστικού Πυρήνα Αγ. Σοφίας-Νόρμαν

/ 4 Μάη '15 / antifaasn.wordpress.com / ag.sofianorman@gmail.com /

ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ "ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ" ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΜΑΣΤΕΣ



Πολλές φορές αισθανόμαστε λες και ζούμε σε ένα κακοστημένο παραμύθι: σύμφωνα με αυτό, η δύση ενσαρκώνει το απόλυτο «Καλό» και οι λεγόμενοι «τζιχαντιστές» το απόλυτο «Κακό». Ένα «Κακό» που σύμφωνα με τα δυτικά μίντια, λειτουργεί «χωρίς λογική» θέλοντας να καταστρέψει τον «Καλό» ευρωπαϊκό πολιτισμό... Άλλα αυτό το ηλιθιο παιδικό παραμύθι μόνο παιδιά (όχι στην ηλικία, αλλά στο μυαλό) μπορούν να το πιστέψουν.

Τα δυτικά μίντια και τα παραμύθια τους δρουν απόλυτα συντονισμένα με τα συμφέροντα των δυτικών κρατών (συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού) σε δύο επίπεδα: και στο εσωτερικό των κοινωνιών τους αλλά και στις γεωπολιτικές βλέψεις τους στην ανατολή.

Οι δυτικοί λοιπόν, με αυτά τα παραμύθια, κατασκευάζουν υπερεχθρούς ώστε στην συνέχεια να δικαιολογήσουν την όποια στρατιωτική επέμβαση εκεί και να λεηλατήσουν τα πάντα χωρίς καμία αντίδραση από τους «φοβισμένους» δυτικούς χάνους. Παρουσιάζουν τις εκεί διαμάχες σαν τερατώδης λες και οι δυτικοί στρατοί τόσα χρόνια που διεξάγουν εκεί (και αλλού) πολέμους σφάζουν με το τριαντάφυλλο. Μας λένε ότι οι μουσουλμάνοι εκεί, δεν έχουν λογική και μυαλό -τους παρουσιάζουν λες και είναι κάτι πλάσματα που δεν είναι ικανά να έχουν πολιτικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Εμείς λοιπόν θα λέγαμε ότι οι μόνοι με πολτοποιημένο μυαλό και μηδενική λογική σκέψη είναι οι δυτικοί υπήκοοι που δεν θέλουν να δουν ότι στην ανατολή έχει στηθεί από τους δυτικούς στρατούς ένα πεδίο μάχης.

Και προφανώς σε αυτό θα παίζουν αντικρουόμενα συμφέροντα.

Από την άλλη στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών το παραμύθι, λειτουργεί επικίνδυνα ως προς τους μετανάστες. Το ελληνικό φασιστερό κράτος βάζει σε λειτουργιά ένα μηχανισμό που θέλει να ταυτίσει τους μετανάστες εργάτες με τους «ισλαμιστές τρομοκράτες». Έτσι οι μετανάστες να υποτιμούνται όσο δεν πάει ως εργάτες, να εξοντώνονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να δολοφονούνται κατά δεκάδες στα σύνορα και στις πόλεις από λιμενόμπατσους και μπάτσους, αντίστοιχα, και να μην τρέχει τίποτα. Εκτός κι αν σταματήσουμε τα παραμύθια και δούμε την πραγματικότητα: και ιδιαίτερα όταν αυτά προκαλούν πραγματικές δολοφονίες χιλιάδων ανθρώπων, χιλιάδων μεταναστών εργατών...

Οι δρόμοι της Βαλτιμόρης γεμάτοι οδοφράγματα και εξαγριωμένους νεολαίους να επιτίθενται στις δυνάμεις της αστυνομίας γράφοντας την απαγόρευση της κυκλοφορίας στα παλιά τους τα παπούτσια.

Αυτά σαν αποτέλεσμα της είδησης του θανάτου ενός 25χρονου αφροαμερικανού που σκότωσαν οι μπάτσοι ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Ο Freddie Gray υπέκυψε στα τραύματά του στις 19 Απριλίου. Τα βασανιστήρια που πέρασε τον προκάλεσαν μέχρι και σπασμένη σπονδυλική στήλη από την οποία δεν μπόρεσε να αναρρώσει παρά τις επεμβάσεις που προσπάθησαν να του γίνουν.

Η καταπιεσμένη αφροαμερικανική κοινότητα των ΗΠΑ όσο βλέπει το κράτος να δολοφονεί εν ψυχρώ τα παιδιά της τόσο θα αντιδράει και θα εξεγείρεται. Κι εμείς είμαστε μαζί της.

